

Mart Kapıdan Baktırıp Kazma Kürek Yaktırmıyor

Deniz KOBAKÇI
6/V 10507
TED Ankara Koleji Özel İlköğretim Okulu

"Kavak yaprağını tepeden dökerse, kış çok olur."

"Ayva bol olursa, kış sert geçer."

"Dut yaprağı açtı soyun, döktü giyin."

"Eskiden atalarımız doğaya bakarak meteorolojik tahminlerde bulunurlarmış. Sincapları, karıncaları inceler, bu tür hayvanlar çok besin depoluyorsa, kışın soğuk geçeceğini düşünür, hazırlıklarını ona göre yaparlarmış. Şimdi ki meteorolojik çalışmalarla, hava durumu ile ilgili bilgileri nerede ise saatlik olarak alabiliyoruz. Teknoloji bu kadar gelişti; ama biz insanlar doğayı, dünyamızı atmosferi öylesine tahrip ettik ki.... artık "Mart kapıdan baktırıp kazma kürek yaktırmıyor." "Yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve yağışlı ..." diyemiyoruz; çünkü ya doğru düzgün yağış göremiyoruz; ya da coğrafya kitaplarında ki bilgileri yalanlarcasına, her tarafı seller götürüyor.

İnsanoğlu zekasıyla, hayatımızı kolaylaştıran bir çok buluş yaptı. Ancak bir konuyu anlamakta nedense çok sıkıntı çekiyor. İklimler değişiyor. Ozon tabasındaki delik gün geçtikçe büyüyor ve buna karşılık hiç bir şey yapmadan duruyoruz. Bilim adamları her gün televizyon programlarında bu konuyu konuşuyorlar. Şu an eskiden Afrika bölgesinde bulunan bitki örtüsünün yarsından çoğu yok edilmiştir. Mesele geçen yıl Avrupada hava normalden çok daha sıcaktı. Ayrıca dünyanın her tarafında insanlar belki de hayatlarında hiç görmedikleri iklim değişiklikleri ile karşılaşılıyorlar. Geçen günlerde yaklaşık 50 yıldır hiç yağmur yağmamış bir çölde yağmur yağmış. Uzmanlar eğer önlem alınmazsa 10 yıl içinde buzulların eriyeceğini, suların yükseleceğini ileri sürüyorlar.

Size bir şey soracağım: denize girmeyi seviyor musunuz?

Tabi ki birçok insan gibi sizde denize girmeyi seviyorsunuzdur, ama size kötü bir haberim var. Belki 10 yıl sonra, hatta daha yakın bir zamanda attığımız kirli maddeler, teneke kutular ve pet şişeler nedeni ile o çok sevdiğiniz denize giremeyeceksiniz. Ormanları yok ettiğimiz için, ancak şehir dışında temiz havaya kavuşabildiğimiz o yerlerinde şehir merkezinden farkı kalmayacak. Belki bir nefes temiz havaya, bir damla temiz suya muhtaç olacağız. Zaman zaman şehrin gürültüsünden kaçıp gittiğimiz parkların yerine büyük gökdelenler ve apartmanlar alacak. Sıkılınca kaçıp gidebileceğimiz, temiz hava alabileceğimiz bir yer olmayacak.

Hatta iklim değişikliklerinin yarattığı çok daha büyük sorunlar yüzünden bu tür sorunlara bakamayacağız.

Aslında ben en çok hayvanlara acıyorum. Hiçbir suçları olmadığı halde, pis sulara, kirli havaya ve alışkın olmadıkları iklim koşullarına mahkumlar. Peki onlar bu sorunu nasıl ortadan kaldıracırlar? Kaldıramazlar. Çünkü bu sorunları biz yarattık. Hem teknolojiyi geliştirip hem de doğayı koruyamadık. Şimdi hayatı kolaylaştıran buluşlar yapıyoruz, ileride nasıl hayatta kalacağız, diye düşüneceğiz.

Bence bu olaylara, dur demenin zamanı çoktan geldi. Bu dünya bize verilmiş cennetten bir köşe ve onu korumak bizim görevimiz.